



Narcisbericht is een uitgave van Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek • 15de jaargang

Geachte donateurs en allen die onze stichting een warm hart toedragen,

In dit Narcisbericht brengt het bestuur u graag op de hoogte van het werk van de stichting gedurende het afgelopen jaar.

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat, nadat vorig jaar de koffierondes en het uitdelen van schilderijen en tijdschriften weer opgestart konden worden, nu ook het winkeltje en de boekenkar weer wekelijks langs de bedden gaan en enthousiast ontvangen worden. De vrijwilligers zijn twee keer bij elkaar gekomen om bij te praten en zo de saamhorigheid te versterken.

De stichting wordt al jaren gesteund door trouwe donateurs. Elke donatie is welkom. Wij danken hen hartelijk voor hun bijdrage. Alle donaties worden gebruikt om de sfeer in het Antoni van Leeuwenhoek zo fijn mogelijk te maken voor de patiënten, hun begeleiders en de verpleegkundigen.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en alle goeds voor 2023.

Met vriendelijke groeten,

Margriet Zietse - Meyer,
Voorzitter Stichting Patiëntenzorg AVL



Oriëntatieklokken



De verzorgenden van het Supportive Care Team dienden een verzoek in voor tien oriëntatieklokken.

Deze worden ingezet om de oriëntatie van patiënten te bevorderen, door duidelijk met grote cijfers en letters tijd, dag en datum aan te geven.

Ruben van Coevorden, arts van het Supportive Care Team, zegt: "Wij vinden dit een fantastisch initiatief. Het past helemaal in de proactieve anticiperende aanpak vanuit de palliatieve zorg. Een delier is voor zowel de patiënt als de omstanders allesbehalve leuk. Ook al is de patiënt in zijn delier "verward", hij/zij is zich hier vaak bewust van en kan dat als lijden ervaren. Zo'n klok lijkt misschien iets simpels, maar het kan een wereld van verschil uitmaken."

BOEKENHUIS TER ERE VAN SONJA DE FROE



Tot ons grote verdriet overleed in januari ons lieve en wijze bestuurslid Sonja de Froe. Zij maakte 16 jaar lang deel uit van ons bestuur en zette zich op vele fronten in. Naast haar koffieronde liep Sonja ook regelmatig langs de bedden met een karretje met boeken. Ze was zeer belezen, kon haar liefde voor een boek goed overbrengen en wist zo patiënten en verpleegkundigen te enthousiasmeren voor een boek of gedicht.

Ter ere van Sonja hebben wij een boekenhuisje in de hal naast de liften geplaatst. Wij hopen hiermee het lezen van boeken te faciliteren en stimuleren.

